

# LARSMO SOMMARMÖTE

## 6-8.7.2018

*"Herre, öppna våra ögon!"*

**Varmt välkommen till sommarmöte vid Larsmo kyrka 6-8.7.2018.**

Överskriften för årets sommarmöte är en bön. Vi ber att Gud skall öppna våra ögon för att se att Gud är vår frälsnings Gud, men också för att se våra medmänniskor och deras behov. Sommarmötet infaller under den helg i kyrkoåret när temat är kärlekens lag. Möteshelgen kallar oss bort ur egen bekvämlighet och egoism för att se och vara till för varandra. Gud har öppnat en dörr för evangeliet, till att på Guds ords grund tjäna och betjäna våra medmänniskor.

I en av helgens gammaltestamentliga texter är profeten Elisa i en svår situation, omringad av förföljare. Hans tjänare drabbas av fruktan. Elisa ber en bön: *"Herre, öppna hans ögon, så att han ser."* Tjänarens ögon öppnas. Han får se hela berget fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring profeten, Guds himmelska armé!

Som kristna kan vi också känna oss omringade och förföljda i en tid när kärleken kallar och avkristningen går framåt med hast. Vi kan på samma sätt drabbas av fruktan, eller köra fast i mänskliga tankegångar, att börja se på oss själva, våra begränsade möjligheter och egna stängda dörrar. Sekulariseringens vindar kan köra Guds folk i en fångenskap av missmod, tvivel, otro och pessimism.

Vår bön inför mötet är att våra ögon skall öppnas till att i tro se den levande, sanne och allsmäktige Gud, som vi möter i Guds eget ord. Vi ber om väckelse, att Gud kallar människor från mörker till ljus, till omvändelse och tro. Jesus säger: *"Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga."* (Upp. 3:8) Herre, öppna våra ögon för den dörren!

Mötesområdet är omkring Larsmo kyrka på kyrkbacken i Fagernäs. Mötestillfällena och serveringen sker i stortält. Sommarmötet radieras via Radio LFF på frekvensen 98,0 MHz och sänds också på internet via Youtube. Talen tolkas förutom till svenska eller finska också till engelska.

Arrangörer för Larsmo sommarmöte är Risöhäll bönehusförening, Näs fridsförening och Bosund bönehusförening i samarbete med Larsmo församling.

**VÄLKOMMEN I JESU NAMN!**