

# Sions Missionstidning



*Men Gud ska friköpa min  
själ från dödsrikets våld,  
han ska ta emot mig.  
(Ps. 49:16)*



## BIBELORDET

Så säger Herren:  
Ställ er vid vägarna och spana,  
fråga efter de urgamla stigarna.  
Fråga efter den goda vägen  
och vandra på den,  
så ska ni finna ro för era själar.  
Men de svarade:  
"Vi vill inte vandra på den."  
Jer. 6:16

## HELGDAGAR

Nionde söndagen efter pingst,  
Matt. 7:13-14,  
*Sanning och sken*

Tionde söndagen efter pingst,  
Matt. 25:14-30,  
*Trofast förvaltning av Guds gåvor*

Elfte söndagen efter pingst,  
Luk. 4:23-30,  
*Kallelsetider*

Tolfte söndagen efter pingst,  
Matt. 21:28-32,  
*Sjävprövning*

Trettonde söndagen efter pingst,  
Matt. 21:28-32,  
*Jesus vår helare*



## KATEKES

### För anställda

Ni slavar, lyd era jordiska herrar, visa dem respekt och vördnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott skall få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. (Ef 6:5-8)

Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt, inte bara de goda och milda utan även de hårda. (1 Petr 2:18)

### För chefer

Ni herrar, låt era slavar få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en Herre i himlen. (Kol 4:1)

Ni herrar, handla på samma sätt mot era slavar och upphör med att hota. Ni vet att de har samme Herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor. (Ef 6:9)

Du skall inte med orätt beröva din nästa något, eller ta något ifrån honom med våld. Du skall inte undanhålla daglönaren hans lön över natten till morgonen. (3 Mos 19:13)

Du skall inte göra en arm och fattig daglönare orätt. Samma dag han har gjort sitt arbete skall du ge honom hans lön och inte låta solen gå ned däröver. (5 Mos 24:14, 15)

# Sions Missionstidning

Nr 8 2020

Gud har kallat sina tjänare .....	4	Bosund bönehus .....	14
Se jag kommer .....	6	Ditt ord, o Herre, kallar oss och leder .....	18
Andlig fattigdom .....	8	Lär oss att be .....	19
Barnsida: Kommer jag till himlen? .....	10	Till minnet av Maj-Lis Ahlskog.....	20
Ungdomssida: Vill Gud det jag vill?.....	12	Annonser, Radio LFF, prenumerationer.....	22

## HELGSAMMANKOMSTER SOM SÄNDS VIA RADIO LFF

### HÖSTEN 2020

- 5.9. Risöhall
- 12.9. Näs höstmöte
- 19.9. Bosund
- 26.9. Jakobstad
- 3.10. Närvilä
- 10.10. Punsar höstmöte
- 17.10. Källby
- 24.10. Karleby höstmöte
- 31.10. Lepplax?(Ingen annan har sammankomst)
- 7.11. Farsdag
- 14.11. Risöhall
- 21.11. Näs
- 28.11. Närvilä
- 5.12. Källby

## UTGIVARE

Laestadianernas  
Fridsföreningars förbund r.f.

Ansvarig redaktör:  
Vesa Pöyhtäri  
Permosvängen 111  
68600 Jakobstad  
vesa.poyhtari@lff.fi  
+358 44 2175410

Redaktionsråd:  
Sven Sundström,  
Susanna Östman,  
Magnus Enlund

Layout:  
Grafica Layout & Foto  
Ulrica Wik  
Tel. 050-536 7726  
ulrica@grafica.fi

ISSN 1455-8882 (print)  
ISSN 2490-0869 (web)

Tryck:  
Forsberg Printed  
Communication Oy Ab

# Gud har kallat sina tjänare

Gud är ordningens Gud. Men det har varit oordning i församlingarna ända från början. Jesu herdeskap godkändes inte av Israel, inte heller var apostlarna alltid i deras församlingar. Ändå håller Gud fast vid sin ordning som han en gång har instiftat. Han ändrar inte sin åsikt. Jesus var ändå herde och konung för hela världen, och apostlarna var av Gud utvalda ledare och herdor för sina församlingar.

## Församlingen i Korint under den andra generationen

Församlingen i Korint grundades av aposteln Paulus. Den bestod av människor som hade blivit troende genom olika apostlar och Herrens tjänare (de mest kända var Paulus, Kefas och Apollos).

Utanför Bibeln kan vi läsa om hur Korint, med sina många inre problem, utvecklades efter att apostlarna hade dött. Som källa har vi ett brev som skickades till Korints församling från församlingen i Rom. Brevet är det äldsta kristna brevet och skrevs av pastorn/presbytern Klemens. Enligt traditionen är denna Klemens den samma som Paulus nämner om i brevet till Filipperna (4:3).

I Korint uppstod ett uppror mot de äldre pastorerna (gr. presbyter, en man som är installerad till tjänst genom handpåläggning för att förvalta ordet och sakramenten.VP). Som orsak nämndes avund, högmod och upprorisk anda hos de upproriska. De yngre ville bli av med vissa äldre pastorer och hade fått en del av församlingen med sig. Pastorerna tvingades lämna sin tjänst och de yngre blev ledare i deras ställe.

Församlingen i Rom ville hjälpa Korinterna som hade hamnat i en allvarlig kris. I krisen var det fråga om församlingens och herdarnas rättigheter. Brevet skrevs som en allvarlig kallelse till bättring till medlemmarna som hade gjort uppror mot herdarna.

## Församlingsordningens modell i Klemens brev

I Klemens brev kommer fram en stark betoning av ömsesidig ödmjukhet bland kristna. Enligt honom borde kristna klä sig i ödmjukhet med de bibliska personerna David och Mose som förebilder. Alla är kallade till underdanighet gentemot varandra, var och en efter måttet av den kallelse som han fått, och ödmjukhet bör präglade alla i deras tjänster. Ingen har orsak till självbelåtenhet.

En annan sak som kommer fram är det att i en församling behöver kristna varandra. En som är stark skall inte förakta en som är svag, och en som är rik skall ta hand om den som är fattig. Den fattige får prisa Gud för att Gud har gett honom någon som sköter om hans behov. Allting kommer från Gud, därför bör all tack riktas till honom. I brevet målas en bild av en ordning som liknar kroppen. En kristen församling är ett kött, därför bör var och en ha en vilja att hjälpa varandra.

Den centrala frågan i brevet handlar om; Kan en församling avskeda en herde som har tjänat alla medlemmar väl och hållit sig till Ordet och apostlarnas lära.

I brevet godkänner Klemens inte att församlingen skulle ha rätt att avskeda rätttroende herdor

som tjänat hela församlingen bra. Han kallar sådant för uppror. Han grundar sina åsikter i Skriften, som han säger vara inspirerad av Gud.

Om herdetjänsten säger Klemens att det hör till Herren och att det är Herren själv som har instiftat tjänare i deras tjänster. Han grundar det med en bild som visar att det verkliga är Guds eget sätt att handla. Han berättar hur Jesus har fått sin tjänst från Gud Fadern, apostlarna från Jesus, de senare generationerna har blivit ”installerad” i tjänsten av apostlar. Senare tillägger Klemens också i bilden församlingens godkännande när apostlarna installerade nya ”biskopar och diakoner”. En sådan ”installation” har sin grund i Gud och är gjord ”i rätt ordning” och är den modellen apostlarna har följt. Därför, säger Klemens, är det inte rätt att skilja rätt utvalda pastorer från ämbetet.

För att motivera sin åsikt tar Klemens berättelsen om Israels stammars uppror mot Arons uppgift som överstepräst. De andra ville också ha den tjänsten. För att lösa problemet fick Mose instruktioner av Gud att samla alla stammars ledares stavar och Gud skulle visa sitt val genom att låta den utvalda släktens stav grönska. Gud visade sitt val genom att låta Arons stav inte bara grönska utan även blomstra och bära frukter över natten.

Vikten att agera i rätt ordning i församlingen är påtaglig i brevet. Var och en borde hålla sig till de saker som han har fått kallelse för. Exemplet tar Klemens från militärordningen, från naturen och templets prästordning. Han skriver att en soldat inte bara måste agera efter sin rang utan ordningen innebär att han skall vara underdanig sin överste och inte göra något som inte tillhör honom. Också naturen är i sin helhet Guds ordningar underdåniga. Ännu understryker Klemens att de som tjänar enligt ordningen, har Gud godkänt och välsignat. Han jämför ordningen med översteprästers och andra prästers och leviters samt församlingsbors kallelse.

Ordningen rör också organiseringen av det som vi kallar gudstjänst. Gud har bestämt att offren [dvs. nattvardsgudstjänst med tillhörande bön] skall hållas på bestämda platser och på bestämda tider, och de måste förrättas endast av de som har blivit kallade till tjänsten. De skall också förrättas med fromhet för Guds goda behag.

## Ordningen var satt av Gud från början

Från Klemens framställning kan vi se att uppfattningen om församlingsordningen var väl formulerad, det var baserat på den treenige Gudens arbete, rikt begründat med bibliska exempel och presenterat systematiskt med exempel från Bibeln och även från naturen. Detta bekräftar att ordningen i församlingen var en tradition som gällde och baserades på Skriften. Församlingarna hade följt denna länge och den var ”ingen nyhet” vilket är en betoning som Klemens också lyfter fram.

Det har påståtts av några i våra dagar att det inte fanns någon av Kristus bestämd ordning av pastorstjänst i församlingen i kristendomens början-- att det skulle ha varit ett fritt karismatiskt styrt församlingens liv. En sådan syn har mötts med mycket kritik. Jag tänker att det har varit Herrens ledning att Klemens brev har hittats och även att det blev skickat av en kristen församling som har sett och hört Herrens apostlar. Klemens brev bekräftar den bilden som man får från Bibeln, att organisering av församlingens liv baseras på den ordning som Kristus hade lämnat åt de utvalda apostlarna och som sedan gavs vidare som instruktioner till nya generationer.

Det fanns ordning i början, inte kaos. För att församlingarna agerade under samma apostoliska instruktioner, kunde de ge uppmaningar till varandra från Herrens ord och apostlarnas sed, när någon mötte svårigheter.

# Se jag kommer



*Se jag kommer snart, behåll det du har, Satt ingen må taga din krona. Upp. 3:11.* Så skriver Johannes till församlingen i Filadelfia. Guds ord gäller i alla tider och för alla folk. Det här är en uppmaning också för dig och mig som lever i denna oroliga tid. Håll fast, håll fast i tron på Herren Jesus Kristus. Mycket talar för att vi verkligen lever i ändens tid. Kanske mer snart än vi anar kommer den stora dagen, då Jesus kommer tillbaka som han har lovat. Men kära vän, trons syster och broder, grips inte av panik utan lyft upp ditt huvud, kanske förbådar det som nu händer att den stora förlossningsdagen är på gång. Ingen av oss vet när den dagen kommer. Ej änglarna, ej heller Sonen, utom Fadern allena säger Jesus. Men Jesus uppmanar oss att vaka och hålla oss redo.

Coronaviruset har lamslagit en hel värld. Ingen av oss som nu lever har tidigare varit

med om något liknande. Många är oroliga och rädda, hur och när skall detta sluta. Också många kristna ställer sig frågande, varför händer detta? Många av världens ledare står mer eller mindre handfallna och rådlösa. Andra åter tröstar sig med att vi ju har klarat oss igenom olika epidemier och svårigheter genom tiderna. Vi kommer även att klara oss igenom dessa svårigheter. Det är sant att många olika svårigheter har härjat i vår värld genom tiderna. Digerdöden, spanska sjukan, tuberkulosen och två världskrig är några exempel.

Men det finns en skillnad på det som hänt tidigare och det som händer nu. Guds klocka har tickat närmare den stora dagen då Jesu löfte skall gå i fullbord. Låt oss komma ihåg att inget som händer i vår värld, händer utan att Gud tillstod det. Gud har all makt i himmelen och på jorden. Guds innerliga vilja är att alla människor skall bli

frälsta och komma till sanningens kunskap. Därför kallar han oss människor på många sätt. Främst genom sitt Ord, men också genom olika händelser. Kan coronaviruset vara Guds kallelse till oss människor? Helga er och tvätta era kläder. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 3, vers 8; *”Men glöm inte detta mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag”*.

Vi skriver nu år 2020. Det är nu mer än tvåtusen år sedan Jesus dog, uppstod och for upp till himlen. Han har lovat att komma tillbaka. Vi lever nu i början på Herrens tredje dag. Början på det tredje tusende året. På många ställen i bibeln omnämnes den tredje dagen. Gud själv steg ned på Sinai berg på den tredje dagen läser vi i 2. Mos. kap. 19 med budskapet *”helga er och tvätta era kläder.”* I tre dagar fastade och bad Ester och Israels folk innan hon gick in till konungen

*”Men glöm inte detta mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag”.*

och det ledde till att folket blev räddade undan Hamans onda anslag. Det läser vi i Esters bok. Jesus uppstod på den tredje dagen, tidigt på den tredje dagens morgon. På tredje dagen var ett bröllop i Kana Galiléen läser vi i Joh.2. Är det nu på Herrens tredje dag som Jesus skall komma tillbaka och den stora bröllopfesten skall hållas i det nya Jerusalem.

Vänner låt oss hålla oss redo och inte gripas av panik. Lyft upp ditt huvud, den dagen är en glädjens dag då vår tro förbyts i åskådan. Amen, kom Herre Jesus!

**Erling Väливаara**

# Andlig fattigdom



## Pauli Rantala

*”För de fattiga blir evangelium förkunnat, och salig är den som inte tar anstöt av mig.”*

*Matt. 11: 5,6*

Det finns timligen fattiga och medellösa, t.o.m. lika mycket som rika, ja kanske flera. Dock är inte den verkliga fattig, som har ens litet ägodelar, utan den är verkligen fattig, som inte äger någonting. Den jordiska fattigdomen är inte heller någon glädje. Andligen fattiga finns det inte heller så mycket av som timligen fattiga, nämligen av dem, som känner sin fattigdom. Hjärtats högmod ligger människan allra närmast. Ingen skulle gärna vilja vara fattig, varken till det yttre eller det inre. När Gud genom samvetet tar fast människan från världens ogudaktighet, så börjar hon streta emot av alla krafter. Så gör även den självfromme, ty han vill inte bli fattig. När Gud uppväcker samvetet, så att människan börjar se hur hon har förlorat alla himmelska ägodelar, så skulle hon inte vilja ta emot salighet av nåd, utan hon skulle vilja föra något till Gud, om inte annat så ödmjukhet, ånger, en stor och djup syndasorg, vackra böner och allt vad dygd heter. När hon inte finner dessa, så uppställer hon villkor för

Gud, att Gud först borde ge henne dem, på det att hon igen skulle föra dem till Gud och sedan byta ut dem mot nåden.

Men den är inte fattig som har något att föra, utan den fattiga stackaren äger ingenting. När den andligen fattiga läser Guds ord så kan han tillägna sig endast de ord, där Gud hotar olydiga syndautövare med svårt straff. Den väckta människan finner aldrig sig själv tillräckligt väckt, och den i sanning samvetsömme saknar hos sig själv samvete. Därför vill den andligen fattiga inte ha mod att tro, att honom ges en så stor gåva som det eviga arvet är, och de stora synderna allesammans förlåtna. Därför behöver de fattiga evangelium, att de må kunna tro och skulle få kraft att genom tron bli Guds barn.

Gud har ett drygt arbete att få människan först och främst fattig. Därför har Gud måst ge den skrivna lagen, vari han kungör sin rättfärdighet och sitt hat mot synden, på det att

*Frukta inte, vår förlossare lever!  
Han är de fattigas tillförsikt och hjälpare.*

människan skulle få känna, hur oduglig och obetydlig hon i sig själv är. Människan äger ingenting annat än det av förfäderna ärvda fördärvet, som alltid strider emot Guds vilja. Med skäl säger profeten: *”Jag tackar dig Herre, att du har varit vred på mig, och din vrede har vänt sig och du tröstar mig.”* Jes 12:1. Men fastän Gud sålunda fått utarma människan, uppväcka behov av nåd, genom sin ande och sitt ord fått leda in på salighetens väg, genom sin Sons förtjänst fått uppta som barn, fått förlåta alla synder och fått inpräglad den Helige Andes pant i hjärtat, så har Gud det oaktagat alltid arbete med oss, att denna fattigdomskänsla alltid skulle behållas. Det egna jaget är så benäget att tillväxa för det medföljande fördärvets skull, som inte lämnade oss. Vår själafiende har så gott tillfälle att plåga på mångahanda sätt. Till och med all den Guds godhet, som han av kärlek för sin Sons förtjänst skull har bevisat, vill själafienden sätta liksom till vår förtjänst och försöker få oss att yvas och högmodas däröver. Den listige satan skulle på så sätt vilja bedra oss. I känslan utgör ju andlig fattigdom ingen orsak till glädje. Man har inte endast vid resans anträdande behövt bli helt och hållet fattig på allt, utan människan har fortsättningsvis måst sälja alla andliga ägodelar, all stor kunskap och ädla gåvor och hög visdom, och i andlig fattigdom efterfölja det smådade, föraktade Guds lamm, som varken ägde skepnad eller skönhet, som kunde behaga människorna. Detta är svårt för vårt fördärvade kött och vår natur. Men vandringen på livets väg är just köttets och naturens dödande. Endast den nya människan får liv.

Evangeliet tillhör inga andra än fattiga, inte är de heller fattiga, som i skydd av kristendomsnamnet lever efter köttet och vill vara världens vänner och världen lika. De blir mättade av denna världens vällust. Denna världens ära och gods och all likhet med världen har blivit målet för mångens strävan. Det finns inte plats för evangelium där, var synden inte blivit till synd, där synden inte trycker, utan blivit till glädjeämne. Den andligen fattiga har inte glädje i denna världen, utan i Gud. Själva har de intet, men Guds stora godhet är deras egen för Jesu förtjänst skull. Världen förnöjer dem inte på något område, de har inte den minsta förtjänst. Ändock äger de som Guds kärleksgåva härlighetens himmel, full av outsägliga ägodelar. De i anden fattiga vandrarna får evigt njuta av dem. De äger dem redan, fastän ögonen av lera inte ser dem. Om någon fattig, i sig själv tom och oduglig, av en händelse skulle läsa dessa rader, så säger jag dig hälsningar från den käre Faderns hjärta: *Frukta inte, vår förlossare lever! Han är de fattigas tillförsikt och hjälpare.* Hans hjärta är allt ännu innerligt, fastän vårt hjärta är kallt och torrt. Hans hjärta är fullt av kärlek. Så tror vi ännu i denna stund alla synder förlåtna i det blod, som av kärlek har flutit från hans hjärta. Tack och lov åt Lammet, som blev slaktat och lever evinnerligen.

Ur boken  
*”Pauli Rantalas skrivelser”.*  
*Insänt av Per Enkvist*

# Kommer jag till himlen?

Jag fick nyligen följande fråga av ett barn: Hur kan man veta att man kommer till himlen? Jag tyckte det var en viktig fråga som jag vill försöka svara på här. Kanske någon annan också funderar på detta. I min förra text till er (i aprilnumret av tidningen) skrev jag lite om det här. Har du inte läst den så gör det gärna.

Jag vill nu skriva lite om synden. Jag undrar om du vet vad synd är för något. Det är inte alltid så lätt att veta. Synd är att gå sin egen väg, att vända Gud ryggen. Synd är det som skiljer oss från Gud. Ordet synd på Bibelns språk kan översättas med att missa målet. Man hamnar på fel väg, helt enkelt. I stället för att vara nära Jesus och följa och lyda honom, så gör man som man vill och går sin egen väg.

Det står i Bibeln att det viktigaste för oss människor är att vi älskar Herren, vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och av hela

vårt förstånd. Sedan står det att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det här kallas "Det dubbla kärleksbudet". Vår nästa betyder egentligen alla människor, också de som inte är så lätta att älska. Det här är Guds vilja för oss. Synd blir då "att inte älska". Att inte låta kärleken till Gud och vår nästa leda oss i allt vi gör. Gör vi något dumt mot någon annan eller tänker dumma tankar om någon, så gör vi fel. Talar vi illa om någon eller säger något elakt åt någon så är det också synd. Och om vi struntar i att göra bra saker åt andra när vi har möjlighet, då gör vi också tvärtemot Guds vilja. Är vi olydiga mot våra föräldrar eller svarar dem snäsigt, så är det samma sak - vi syndar.

Nu är det så att ingen som gör sådana här dumma saker kan komma till himlen. För Gud är helig, det betyder att inget ont kan vara nära honom. Nå, kära barn, hur är det med dig? Brukar du göra något av det jag räknade upp här? Jag är helt säker på att du måste svara ja på den frågan. Ingen människa klarar

av att leva utan att säga eller göra dumma saker. Även om vi riktigt försöker akta oss, så kommer åtminstone dumma tankar i vårt huvud ibland.

Men hur ska det då gå för oss, kanske du tänker? Då har ju ingen någon chans att komma till himlen. Nej, du har så rätt. Inte om vi ser på oss själva och hur dåliga vi är på att göra det rätta och lyda Gud. Men, kära vän, vi ska inte se på oss själva, vi ska se på Jesus. Vi klarar inte av att leva ett syndfritt liv, men det gjorde Jesus. Sedan tog han på sig straffet för alla våra synder och dog i vårt ställe - för att han älskar oss så mycket. Och, kära barn, när han gjorde det, så öppnade han vägen till himlen och till Gud för oss. Han gav oss evigt liv som gåva. Vi kan inte leva så bra att vi får komma till himlen, det klarar vi aldrig. I stället får vi ta emot det eviga livet i himlen som en underbar gåva. Vi har inte förtjänat den gåvan, men vi får ta emot den ändå. Oberoende av om vi är snälla eller dumma, så är det bara Guds kärlek i Jesus Kristus som bär. Allt handlar om Jesus och vad han gjort för oss. I Bibeln står det: "Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst." Att bli frälst betyder att bli räddad. (Romarbrevet 10:9) Så om du tror det här, så får du lita på att du kommer till himlen.

När vi förstår detta och tar det till våra hjärtan så fylls vi av tacksamhet till Gud. Vi får tacka

och lova honom för att han gjorde detta för oss. För att han älskar oss så högt. När vi tar emot gåvan, så hjälper Gud oss att leva enligt hans vilja. Han gör så att vi *vill* leva rätt. Inte för att vi ska få komma till himlen, den gåvan har vi redan fått genom Jesus. Vi vill leva rätt för att vi börjar älska honom tillbaka och vill lyda honom. Vi vill inte göra fel, vi vill inte synda. När det ändå händer att vi gör dumma saker, så ångrar vi oss. Då får vi be om förlåtelse och tacka Gud för att han gjorde det möjligt för oss att få vara Guds barn och en gång få leva tillsammans med honom i himlen. Tänk vilken god Gud vi har!

## Käre Jesus

Vi tackar dig för vad du gjort för oss på korset. Tack för att vi får förlåtelse för sånt som blir fel. Tack för att du öppnade vägen till himlen för oss. Hjälp mig att alltid hållas på den vägen. Håll mig nära dig och hjälp mig att leva så som du vill.

Amen

Kram, Sanna





# Vill Gud det jag vill?

**Fråga: Hur ska vi förstå Guds vilja? Står Hans vilja i strid med min vilja? Kommer Guds vilja i mitt liv att uppfyllas? Utelämnade bönesvar gör det svårt att be. (Frågan är bearbetad av redaktionen)**

Tack för många intressanta frågor. Guds vilja är ett centralt tema i hela Bibeln. Paulus bad till exempel att koloserna skulle uppfyllas av kunskap om Guds vilja (Kol. 1:9).

Gud har skapat allt av kärlek efter sin vilja (Upp. 4:11). Hans främsta vilja är att alla människor ska bli frälsta (1 Tim. 2:4) och därför styr han världen mot detta mål. Jesu död för oss, varje människas enskilda frälsning, och Jesu återkomst är några av de yttersta uttrycken för detta. Man kan kortfattat säga att Guds vilja är allt som är gott och fullkomligt (Rom. 12:2).

När vi som kristna frågar om Gud vill det vi vill så måste vi ta i beaktande både vårt köttets vilja och den nya viljan. Vi är födda med ett ont begär, som vi brukar kalla vårt kött.

Köttets vilja kommer aldrig överens med Guds vilja. Därför ska det dagligen dödas. Vår nya vilja vill däremot det som Gud vill.

En skillnad mellan vår nya vilja och Guds vilja är däremot att vår vilja är begränsad till mänsklig kapacitet, men inte Guds. Därför utgår vi först och främst ifrån vad Gud vill, och låter våra tankar omformas efter Hans vilja och inte tvärtom. Gud vill att vi ska förnyas i sinnet för att kunna pröva vad som är Hans vilja (Rom 12:2). I relationen med honom och genom att läsa Bibeln lär vi känna hans vilja mer och mer. På de områden som Gud inte har gett några exakta direktiv så får vi tro att Gud vill det som vi vill så länge det är något gott. Här får vi välja själva.

Men om nu det jag vill är något som Gud själv har sagt att är gott, varför ger inte Gud mig det, t.ex. att få barn eller finna ett meningsfullt arbete? Här måste vi ta i beaktande att vi lever i en fallen värld. I denna värld finns det fiender till Guds vilja och det är djävulen, världen och vårt eget kött. Ingen av dessa kan, eller vill, underordna sig Guds vilja. Motsatsen till Guds vilja är synd och Gud är inte den som orsakar synd.

Ungdomsflik

UNGI+RO  
Var dag med Jesus

Samtidigt som det finns mycket i skapelsen som är emot Guds vilja så kan man nog ändå säga att Guds vilja i ditt liv kommer att uppfyllas. I en värld utan synd skulle det mesta ske på ett annorlunda sätt, men det är inte den värld vi lever i. Men i denna värld som har fallit i synd har Gud fortfarande kontrollen. Han både hindrar ondska och tillåter den.

Som nämnts så är Guds främsta vilja att vi ska bli räddade och bevarade. Därför kan Gud tillåta lidande för vårt bästa, och neka oss något gott. Han gör det i enlighet med sina syften och sitt mål och samverkar allt till det bästa för sina egna (Rom. 8:28). Ibland ser vi det efteråt, men inte nödvändigtvis.

Men ska vi lida så är det inte vi som bestämmer det, utan Gud. Därför får vi be om allt gott, som t.ex. helande, man/fru, barn eller jobb. Vi får säga ja till Guds vilja, men också be att Han ska förändra den. Det är faktiskt att följa Jesu exempel (Luk. 22:42). Gud kan förändra sina planer och sitt hjärta när vi vänder oss till honom i bön. (Matt. 7:29, Jona 3:10, 2 Kung 20). Be därför uthålligt (Luk. 11:18) och oavbrutet (1 Tess 5:17). Gud hör bön (Ps. 65:3, Joh 14:14).

**Markus Snellman**  
Klippt från Ung i Tro.

*Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig. Vik inte av från den vare sig åt höger eller åt vänster, så ska du ha framgång vart du än går. (Josua 1:7-8)*



# Bosund bönehus

## Bosund bönehusförening rf

*"Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte"* Ps 90:1

### Historia

Föreningens bönehus har anor till år 1896 då det första bönehuset byggdes. Ett nytt bönehus byggdes år 1953 som sedan renoverades och förstörades år 1980 och 1997. Föreningen registrerades år 1963.

### VERKSAMHET

#### Sammankomst

Sammankomsten är kärnan i föreningens verksamhet och hålls vanligen på söndagar kl. 15. På sammankomsterna predikar någon av föreningens predikanter. En gång per termin kallas Larsmo församlingspräst att predika på sammankomsten. En helg i månaden har vi helgsammankomst, lördag kl. 19 och söndag kl. 14 och kl. 18. Då kallar vi predikant utifrån församlingen. Normala sammankomster hålls på svenska, vid helgsammankomster blir predikan tolkad till antingen finska eller svenska. Som predikanter har vi idag Gösta

Sundelin, Yngve Svenfelt, Tore Töyrä, Ole Björkström och Kjell Östman. På självständighetsdagen varje år bjuder föreningen alla bybor på julgröt och vi håller en andakt och har sångstund där deltagarna får föreslå sånger och psalmer.

#### Söndagsskola

Söndagsskolan är också den en viktig del i verksamheten. Den hålls söndagar kl. 10 i bönehuset. Vi har en grupp med barn upp till femte klass. Vi undervisar från Bibeln och katekesen och använder flanellografen i undervisningen. Två lärare per gång ansvarar för söndagsskolan. Vi går igenom buden på hösten, och under våren turvíst trosartiklarna och bibelverser. Vi delar ut en plansch med Bibeltema på hösten och sen varje söndag under terminen en liten klisterbild att limma fast på planschen. Barnen deltar i utdelandet av klisterbilderna. Vi delar även ut tidningen Barnvännen åt barnen. Julfesten håll i mitten på december och dit bjuds alla bybor med. Vart tredje år åker vi som avslutning på året med buss till klippan i Monäs och har en samling samt servering där. En gång per termin

deltar vi i Larsmo församlings familjegudstjänst, normalt de söndagar när dagklubben deltar, då har vi ingen söndagsskola på bönehuset. Många av de yngre barnen deltar i församlingens dagklubb som hålls i byn.

#### Onsdagsskola

Även onsdagsskolan är en viktig del av verksamheten. Den hålls varje onsdagskväll från september till maj. Där deltar barn i årskurs sex och sju. Alla byns barn även de som inte annars besöker sammankomsten får en personlig kallelse någon vecka innan start på hösten där vi förklarar upplägget med onsdagsskolan och även presenterar ledarna. Onsdagsskolan startades hösten 2016 för att få ännu ett år för barnen innan de börjar i skriftskolan. Vi undervisar från Bibeln, följer uppgjort tema och tar också upp aktuella saker som händer i samhället. Vi försöker hålla dialog med barnen, t.ex. deltar de i Bibelläsning och vi ordnar också Kahoot frågesporter med frågor från Bibeln, vilket brukar vara uppskattat. Vi har också åkt med buss för att besöka andra föreningars onsdagsskola. Vi delar varje år ut en bok med en personlig vers från Bibeln inskriven på första sidan, åt de barn som går ut onsdagsskolan. Den delas ut åt alla barn i byn även de som inte deltagit i onsdagsskolan. Som avslutning på läsåret brukar vi ha en liten utfärd till storträsket i byn med picknik och en liten andakt. Varje onsdag serverar vi kaffe, saft och bulle för att få en lite friare diskussion med ungdomarna. Varannan onsdag deltar de som kommer till Bibelsamtal i kaffeserveringen för att få en dialog med barnen och de äldre. Det är uppskattat. Två ledare per gång ansvarar för onsdagsskolan, den ena håller bibelundervisningen och den andra sköter serveringen och deltar som stöd åt den som undervisar.

#### Bibelsamtal

Bibelsamtal hålls i bönehuset varannan onsdag under vintern. Där deltar föreningens predikanter med bibelläsning och sedan diskuteras man betydelsen av den lästa bibeltexten tillsammans.

#### Syfoörening

Syfoörening hålls varje tisdag under vintern, kl. 12 och kl. 18:30. Syfoöreningen ordnar servering och lotteri i egen regi och intäkterna går till verksamheten.

#### Gemenskapskvällar

Tanken med tillfällena är att få gemensam tid samt goda råd och styrka i relationen till Herren och varandra. När tillfällena ordnas får alla i byn en inbjudan i sin postlåda. Kvällen börjar med stämmningsfull middag med levande ljus och god mat. Sen följer föreläsning med inbjudna gäster. Efter föreläsningen finns det rum för diskussion och möjlighet att utbyta tankar och åsikter. Under kvällen sjungs psalmer och sånger och avslutas med andakt och bön.

Kvällarna har varit mycket uppskattade och har de senaste åren samlat 100-150 personer anmälda i åldern 20-80 år. Ämnena har t.ex. varit det kristna äktenskapet, förlåtelsen, missionen och gemenskapen till Herren och varandra. Tack vare föreläsare som ställer upp och delar med sig av sina kunskaper och livserfarenheter får vi glädjen att fortsätta ordna par- och gemenskapskvällar.

Inom LFF ordnar vi även kvinno- och karavällar tillsammans med övriga föreningar. I regel en gång per termin och då med ett speciellt tema.



### Andakter vid åldringshem

Föreningen håller månatligen ett andaktstillfälle vid Sandlunden och Roslunden i Larsmo.

### Ungdomsgruppen

Vi har en egen ungdomsgrupp i föreningen bestående av några föräldrar som sköter om att ordna ungdomssamlingar enligt önskemål från LFF:s ungdomsråd. Ca två gånger per år hålls större ungdomssamlingar i bönehuset.

### Pingstmötet

Pingstmötet eller bosundmötet hålls varje år på pingst. Första pingstmötet ordnades redan år 1919, så i år fyllde det 101 år. I år kunde

vi inte ordna fysiska möten men ville hålla i gång traditionen med mötet, så vi ordnade virtuella möten på sociala medier. Läs mer om pingstmötet i Sions missionstidning 2019 samt i historiken vi tryckte upp till 100-års jubileet.

Vi delar ut föreningens händelsekalender i A5 format i alla postlådor i byn fyra gånger per år. Föreningen har tillsammans med övriga religiösa samfund ordnat en sångstund på Larsmo torg, sista söndagen i juni. Det har varit ett intressant sätt att sprida evangelium i Larsmo.

## NYBYGGET

### Nytt bönehus i Bosund

På ett föreningsmöte i januari 2018 togs beslut att bygga ett nytt bönehus i Bosund. Det gamla bönehuset har problem med inomhusluften och skulle kräva en omfattande sanering. Vi stod då inför ett val att göra en grundlig sanering av den äldsta delen av bönehuset eller bygga ett helt nytt. Beslutet blev att vi skall bygga ett nytt bönehus på en ny tomt,

eftersom den befintliga tomten är för liten. Vi köpte mera markområden och kommunen startade en ändring av detaljplanen som blev klar sensommaren 2019. Tomten till det nya bönehuset är på andra sidan av Byvägen vid skogsbrynet. Arkitektplaneringen är nästan klar och det nya bönehuset får en rumsyta på 920 m<sup>2</sup>.



Fasadmaterialet blir betong med inslag av trä. Röjningsarbetet på tomten har påbörjats och utförs i flera skeden. En ny vägsträcka med kommunalteknik byggs till tomten sensommaren 2020. Nybygget startas till hösten med grundningsarbeten och fortsätter sedan på våren. Det nya bönehuset byggs till största delen på talko och beräknas vara klar till pingsten år 2022. Vi ber om förböner för vårt nya bönehus.

De som önskar kan ge ekonomisk bidrag till bönehusbygget.

Kontonummer: FI91 5567 4120 0225 26

Ref 2040

Bosund bönehusförening har insamlingstillstånd av Polisen för stöd av föreningens verksamhet. Tillståndsnummer RA/2020/727, beviljat 17.6.2020 och gäller tillsvidare, insamlade medlen går till att täcka föreningens verksamhet och används i den takt de fås in. Anordnare Bosund bönehusförening.

### Besöksadress

Bosund bönehus  
Byvägen 185  
68555 Bosund

*Styrelsen för Bosund bönehusförening r.f.*

## Ditt ord, o Herre, kallar oss och leder

Ditt ord, o Herre, kallar oss och leder  
bort från den väg som ofärd oss bereder,  
då vi av fåfängt jagande tyngs ner  
och syndens börda ingen frid oss ger.

Du lovat att befria oss och hugna,  
och skänka hjärtat frid och oron lugna,  
när plågade vi söker tröst och stöd  
och talar om för dig vår svåra nöd.

Jag vet din vilja, hör din varning nå mig,  
jag hör din röst, jag vet att du kallar på mig.  
Jag ville följa kallelsten du gett,  
om blott din väg jag kunde finna rätt.

Men säg: Hur kan den blinda klarhet vinna,  
den vilsegångna rätta vägen finna?  
Hur kan den lama gripa till sin stav?  
Hur kan den döda uppstå från sin grav?

Jag vet att den som efter dig vill fråga  
med villighet skall bära kors och plåga  
och vara redo att i döden gå  
för att hos dig sin segerkrona få.

Men i min svaghet ängslas jag för döden,  
är rädd för att bära kors och tunga öden.  
För sjukdom, plåga, lidande jag flyr,  
och smärta, sorg och prövningar jag skyr.

Var, Jesus, vägen för den vilsegångna,  
ge krafter åt den trötta, lös den fångna  
och kom med liv till livlös, modlös själ  
och med din sannings ljus till lögnens träl.

Ryck med din kraft från djävulen hans byte.  
Bryt syndens makt, tag bort mitt svåra lyte  
och gör den vägen, korsets väg, mig kär  
som rikedom i din nåd mig lär.

Wilhelmi Malmivaara 1888, 1893. Övers. Joel Rundt 1942, bearb. | Melodi: Finsk variant av svensk 1500-talsmelodi.



## Herre, lär oss att be

Rune Espevik skriver om bön  
i Kyrka och Folk, juni 2020.  
Skrivelsen kan i sin helhet  
läsas i kyrkaochfolk.se.

### Vad är bön?

Genom alla tider i kyrkans historia har kristna bätt. 'Alla' kristna ber, likväl är det många som tycker att det är svårt och flera funderar på vad bön egentligen är.

I Lukas 11:1 har Jesus varit själv och bätt. När han kom tillbaka sa lärjungarna: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." Jesus lärde då lärjungarna Herrens bön. Många kristna kanske känner samma önskan som lärjungarna gjorde, man vill lära sig att be.

Bön är att prata med den treenige Gud. Bönen kan riktas till Gud Fader, Jesus eller den Helige Ande, var för sig eller tillsammans. Innehållet i bönen kan handla om önskemål, frågor, omsorg om andra, sorg, förtvivlan, frälsning, om Guds ledning och Guds ingripande och så vidare.

Bönens innehåller beror på vad personen som ber önskar att prata med Gud om eller lägga fram inför honom. Sagt på ett annat sätt: bönens innehåll handlar om var man vill släppa in Jesus. I Uppenbarelseboken läser vi:

"Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." (Upp 3:20)

Jesus står vid dörren och klappar på. Om man öppnar dörren för honom så kommer han att gå in. Versen kan kanske hjälpa oss på ett enkelt sätt att förstå vad bön är. Bön är ett svar på att Jesus är nära och önskar att komma in i våra liv. Genom att be öppnar vi för att Jesus ska komma in i våra liv och ger honom tillgång till att beröra, styra och leda oss.

Jesus stod inte utan Jesus står och bankar. Han har aldrig gett upp önskan om att få komma in. Måltid är i detta sammanhang förknippat med öppenhet och ärlighet.

Som kristna har vi redan släppt in Jesus i våra liv. Men till skillnad från gäster som vi släpper in i vardagsrummet och köket så vill Jesus komma in i alla delar av våra liv. Jesus vill in i de mörka rummen i livet som vi inte öppnar för så många andra. De rummen där vi gömmer det vi sagt, tänkt och gjort som vi inte är så stolta över. In i det rummet där vi gömmer synden.

Jesus vill som världens ljus komma med sitt ljus in i vårt mörker. Jesus vill som Sanningen tala sanning om vår synd och om hans nåd för en ångrande syndare.

### Kyrka och Folk

Texten är publicerad i samarbete med For oss, foross.no.  
Skriven av: Rune Espevik  
Publicerad: 18 juni, 2020



## Till minne av vår kära Maj-Lis Sofia Ahlskog

21.12.1941 – 14.2.2019.

*”Trygg vandrar jag vid Herdens hand  
i dagar mörka, ljusa.*

*Går stigen än mot dödens land,  
där jag hör djupen brusa  
och skuggan ruvar tung och kall,  
jag fruktar ej: min Herde skall  
ock över dem mig bära”*

Psb. 400 v.3.

Mamma Maj-Lis föddes som den sjätte i en barnaskara på tretton barn till Ernst och Lea Wargh på Kåksbacken. Morfar var murare och familjen hade ett litet jordbruk, bl.a. några kor, och grisarna som mormor skötte. Pojkarna tyckte att det inte fanns någon lönsamhet i den näringen, vilket de också påpekade åt mormor. ”– Ja räknar på na anna sätt”, svarade hon. Efter krigstiden fick barnen tidigt lära sig att delta i familjens försörjning. Som ung fick mamma arbete vid Rukka - en arbetsplats som betydde mycket för henne. Det har berättats att hon för sin lön ibland köpte mat till hemmet. Handelsmannen vid butiken förundrades över den unga flickan som köpte smör och andra förnödenheter till familjen. Vi såg ofta den omtanken om andra människor också senare i livet.

Sin livskamrat hittade hon i Fjalar Ahlskog från Bosund. De gifte sig 1965 och flyttade

in i ett nybyggt hus vid Svennasminne. I familjen föddes elva barn; sex flickor och fem pojkar, varav en dog efter födseln. Familjen flyttade senare till Albergsbacken där pappa växte upp. Mamma var en omsorgsfull mor. Hon skötte familjen och hemmet med ett tjänande sinnelag. Maten skulle t.ex. alltid vara klar i rätt tid. Efter att barnen växt upp utbildade mamma sig till hemhjälpare. Hon började arbeta vid Sandlunden och trivdes bra i vårdarbetet, samt med de äldre. Många goda människomöten fanns kvar i hennes hjärta långt framöver.

År 2010 insjuknade mamma i cancer, endast några år efter pensioneringen. Trots prövningar med sjukdomen hade hon en förtröstan som bar henne under åren med behandlingar och operationer. Pappas plötsliga bortgång 2016 innebar en stor förlust, vilken påverkade hennes ork att kämpa. Han hade varit hennes stora stöd och trygghet. Vi har kunnat ta del av hennes dagboksanteckningar från den tiden och kan konstatera att Jesus och hoppet på honom höll henne uppe. Hon citerade ofta kära psalmer och sånger i sina dagböcker. Ett ofta återkommande bibelcitat: *”Lovad vare Herren. Dag efter dag bär Han oss, Gud är vår frälsning”* (Ps 68:19). Vi såg att Gud gav henne styrka att klara av de dagar sjukdomen prövade henne mera. Hon

var trygg och förtröstad i Jesu omvårdnad och Hans beskydd.

Mamma hade en positiv framtidstro och fann glädje i att arbeta med händerna; att handarbete och att sköta hushållet eller trädgården. Hon hade nästan alltid ett par vantar under arbete som hon skulle ge till någon. Många är de par som varmt våra händer under årens lopp. Att samtala med Gud var viktigt för henne, hon bad för dem som skulle få vantar hon stickade. Församlingens missionsarbete och att sprida budskapet om Jesus låg henne varmt om hjärtat. Sång och musik gav mamma kraft och tröst. Det var viktigt för henne att alltid samla oss, även de små barnen, för att sjunga en psalm eller sång vid familjetränor eller fester. Det får vi ta som en hälsning och önskan från henne att bevara den traditionen bland oss.

De sista tre veckorna tillbringade mamma på sjukhus. Sista dagen hemma ville hon fara till bönehuset med syster Ingeborg. Hon var så trött och svag, men hade sagt att hon behöver fara. Tiden som följde lämnade fina och dyrbara minnen hos oss barn och barnbarn. Vi fick ta avsked, vi fick be med henne och för henne samt sjunga kära hemlandssånger. Hon fick ta del av Herrens heliga nattvard. Ofta såg vi hur hon knäppte sina händer till

bön. ”Ni ska komma ihåg att tacka när jag är borta”, sa hon ofta. När uppbrottet var nära sjöng flickorna sången *”I din hand Gud är jag buren”*. Den sången har betytt mycket för mamma. Hon fick stilla somna in till sången *”På nådens skimrande glashav”*. En sällsam frid sänkte sig i rummet. Jordfästningen ägde rum lördagen den 2 mars 2019. Den hölls av kyrkoherde Max-Olav Lassila. Psalmerna vi sjöng kunde dyrbart anknyta till den härlighet som nu är hennes. Minnesstunden i Bosund bönehus blev en ljus högtidsstund fylld av tacksamhet. Minnesord framfördes av M-O Lassila, Gösta Sundelin m.fl. Barn och barnbarn sjöng. Vi är tacksamma för allt Gud gett oss genom vår mamma.

*”Hört haver intet öra  
och intet öga sett  
den fröjd oss Gud vill göra  
och har åt oss berett.  
Då skall vi äntligt skåda  
Gud sådan som han är  
och av hans kärlek brinna  
i evig dyrkan där.”*  
Psb 567 v.3.

Frid över mammas ljusa minne!  
**Barnen gm Catharina  
och barnbarnet Caroline**



## RESA TILL ISRAEL

23.4 – 1.5 2021.

En resa till Israel ordnas nämnda tidpunkt.  
Reseledare är Marlene och Stig-Erik Enkvist, guide är Sara Rivaij.

Resan börjar i Jerusalem där vi bor på Isis city hotel Jerusalem, hotellet är på gångavstånd från gamla stan. I Tiberias bor vi på det berömda Ron Beach hotellet.

Mera info fås av Marlene (+358 50 378 2094) eller Stig-Erik (+358 50 558 0252).  
Anmälningar sker per epost till [marlene.enkvist@marlenes.fi](mailto:marlene.enkvist@marlenes.fi) eller [stig-erik.enkvist@multi.fi](mailto:stig-erik.enkvist@multi.fi).

## VÄLKOMMNA MED PÅ KURS O LÄR DIG MERA RYSKA!

I höst (9 september) startar en kurs i fortsättningsryska på Jakobstads Arbis. Jag kommer att fungera som lärare.

Kursen är i första hand tänkt som en fortsättning på den kurs som hölls i LFF:s kontorsutrymmen 2018-19. Nya studerande tas gärna emot. Kraven är att du ska kunna bokstäver, siffror och hälsningsfraser. Mer info om kursen finns på Jakobstads Arbis hemsida.

För att ryska kursen ska bli av krävs det minst 10 studerande. Därför är det viktigt att ANMÄLA SIG så fort som möjligt. Anmälningar tas emot på Arbis kontor fr o m 19.8.2020 kl 8:00.

**Lärare Martina Brännbacka**

## STRÖMMAD KYRKHELG I HÖST

Arbetsgruppen för Kyrkhelg Nord har vid sitt möte den 18 maj beslutat att anordna en kyrkhelg i strömmad form 11-13 september 2020.

Den traditionella kyrkhelgen i Karleby kan inte hållas på grund av det osäkra läget till följd av den rådande coronaepidemin.

Planen är dock att ordna nästa kyrkhelg i fysisk form i Karleby 17-19 september 2021 med temat "Jesus till alla".

Mera information om höstens strömmade kyrkhelg kommer att publiceras på hemsidan [www.kyrkhelg.fi](http://www.kyrkhelg.fi)

## RADIO LFF

(<https://www.lff.fi/radio-lff/>)

Radions programutbud för sommaren avslutas 16.8.  
Normala utsändningar börjar 17.8.

### Helgsammankomster:

lö kl. 19.00, sö kl 14/15 och 18.  
Repris må kl. 18

### Andakter:

Ti och fre kl. 9.30 och 10.00  
To kl. 18.00 och 18.30

Bibelundervisning och annat program:  
må-fre kl 13-15 och 18-ca. 22

### Lunchprogram:

må-to kl. 13.00 (repris kl. 19)

### Vi läser-program:

må-to kl. 14.00

### Undervisning:

ti och onsd kl. 18.00

### Förbönsstund:

må kl. 19.00 (repris på onsd. kl. 19)

### Engelska timmen:

må-onsd kl 20/21

## Prenumerationsavgiften för Sions Missionstidning

Finland 37 €, gåvoprenumeration 24 €  
Sverige 390 kr, gåvoprenumeration 282 kr  
Norge 370 kr, gåvoprenumeration 282 kr  
Övriga 37 € + porto  
Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset.  
LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till nygifta par.

### Prenumerationer och beställningar:

[info@forsberg.info](mailto:info@forsberg.info)  
Tel. +358 6 788 8800 kl. 8-16

### Prenumerationer i Sverige:

Hans Rahkola, Piponsvägen 10,  
95334 Haparanda  
Tel. +46 9 2261041.  
[hans.rahkola@tele2.se](mailto:hans.rahkola@tele2.se)

### Prenumerationer i Norge:

Sara Olsen, Borrassveien 17  
9517 Alta  
Tel +47 91165805

### Adresskorrigeringar

[info@forsberg.info](mailto:info@forsberg.info)  
Obs. Flyttningsanmälan till Magistraten gäller enbart officiella instanser, inte tidningsprenumerationer.

### Fakturering

Antero Heikkilä  
[antero.heikkila@multi.fi](mailto:antero.heikkila@multi.fi)  
Tel. 0500 260 539

### Taltidning

Sions Missionstidning finns även som taltidning på CD. Prenumerationspriset är detsamma som för papperstidningen. Kontaktperson för taltidningen:  
Vesa Pöyhtäri  
Tel. 044-2175410  
[vesa.poyhtari@lff.fi](mailto:vesa.poyhtari@lff.fi)



*”Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda som vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.” (Filemon 1: 4–7)*