

# SIONS

## Missionstidning



Nr 3/2023



*“Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder.”  
(Ps. 25:15–18)*



# SIONS Missionstidning

Nr 3 / 2023

## UTGIVARE

Laestadianernas  
Fridsföreningars förbund r.f.

Ansvarig redaktör:  
Vesa Pöyhtäri  
Permosvängen 111  
68600 Jakobstad  
vesa.poyhtari@lff.fi  
+358 44 2175410

Redaktionsråd:  
Maria Sundkvist, Ida Snellman,  
Kristian Gäddnäs, Magnus  
Enlund, Eva Hagnäs,  
Linnea Grankulla

Layout:  
Grafica Layout/Ulrica Wik  
Tel. 050-536 7726  
ulrica@grafica.fi

ISSN 1455-8882 (print)  
ISSN 2490-0869 (web)

Tryck: Forsberg Printed  
Communication Oy Ab

## HELGDAGAR

Andra söndagen i fastan (Reminiscere), Mark. 9:17-29, *Bön och tro*  
Tredje söndagen i fastan (Oculi), Joh. 12:37-43, *Jesus segrar över ondskans makter*  
Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare), Joh. 6:24-35, *Livets bröd*  
Marie bebådelsedag, Luk. 1:39-45, *Herrens tjänarinna*

Hemma hos Jesus .....	4
Vem trodde vad som predikades? .....	6
Lammets bröllop har kommit .....	8
Barnsida: Gud sköter om dig .....	10
Ungdomsflik: Vakna upp du som sover .....	12
Man och kvinna, i äktenskapet.....	14
Plock ur verksamhetsplan 2023.....	16
Zions Missionstidning, 70 år sedan .....	18
Till minne av Stefan Hagman .....	20
Annonser, prenumerationer .....	22



## BIBELORDET

Joh. 6:24-29

*När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: "Rabbi, när kom du hit?" Jesus svarade dem: "Jag säger er sanningen: Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv och som Människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill." De frågade honom: "Vad ska vi göra för att utföra Guds verk?" Jesus svarade: "Detta är Guds verk: att ni tror på den som han har sänt."*

## HELGSAMMANKOMSTER

4-5.3	Näs
11-12.3	Närvilä,
18-19.3	Risöhall Lepplax
25-26.3	Punsar, Bosund
1-2.4	Skutnäs

## BEKÄNNELSESKRIFTER Schmalkaldiska artiklarna 1537 Andra delen

Innehåller artiklarna om Jesu Kristi ämbete och verk eller vår frälsning.

Första artikeln – huvudartikeln

1. Jesus Kristus, vår Gud och Herre, har "dött för våra synders skull och uppstått för vår rättfärdighets skull", Rom. 4. Och han allena "är Guds Lamm, som bär världens synd", Joh. 1. Och "Gud har lagt allas vår synd på honom", Jes. 53. Vidare: "De äro alla syndare och bliva utan egen förtjänst rättfärdiga av hans nåd genom förlossningen i Jesus Kristus, i hans blod" o.s.v., Rom. 3.

Emedan detta nu måste tros och eljest icke kan uppnås eller omfattas med någon gärning, laguppfyllelse eller förtjänst, så är det klart och visst, att allenast denna to gör oss rättfärdiga, såsom den helige Paulus säger Rom. 3: "Vi hålla före, att människan blir rättfärdig genom tron utan lagens gärningar." Vidare: "På det att han allena må vara rättfärdig och göra den rättfärdig, som är av tron på Jesus."

Från denna artikel kan man icke vika eller beträffande densamma kan man icke göra några eftergifter, om än himmel och jord och vad som icke äger bestånd störtade samman. Ty "det finns intet annat namn åt människorna givet, genom vilket vi kunna bliva saliga", säger den helige Petrus Apg. 4. "Och genom hans sår äro vi helade", Jes. 53.

Och på denna artikel grundar sig allt, som vi i lära och liv bekänna gent emot påven, djävulen och världen. Därför måste vi vara fullt förvissade därom och icke tvivla. Eljest är allt förlorat och kommer påven och djävulen och alla våra fiender att behålla seger och rätt.



# Hemma hos Jesus

Mark. 2:1–12

Till Jesu hem kom man genom dörrar och fönster, i nödsituationer till och med genom taket. Sådana tankar får man när man läser Markusevangeliet. Den här texten har alltid tilltalat mig. I texten handlar Jesus på ett sånt vanligt sätt, att man sällan tänker att han hade ett hem och levde på samma sätt som vi. Men på samma gång tänker vi, att det är något mycket speciellt med Jesu hem, något så speciellt att vi kan hålla det som en prototyp för ett kristet hem, dit gäster och hjälpbehövande alltid var välkomna. Vid hans dörröppning frågade man inte efter motiv. Av gästerna krävdes det inte andlig kännedom eller förståelse. Ingen frågade om man kände till Bibeln eller om man kom bara för att se Jesus göra under. Till Jesus kom man, för att man behövde hans hjälp. Ibland förstod inte hans gäster att de var i behov av hans hjälp.

Vilka personer i texten behövde då hans hjälp? Naturligtvis den lame mannen som sänktes ner framför Jesus, och som Jesus helade. Men även andra var i behov av hjälp. I själva verket alla församlade var i behov av Jesu hjälp. Speciellt nämns det om ”några skrifflärda”.

Det var en vanlig kväll i Jesu hem. I hemmet hände det säkert även denna gång samma saker som Markus skriver om några verser tidigare – sjuka blev helade, onda andar utdrevs och att Jesus ”tillät dem inte att tala” (Mark. 1:34). Det var mycket folk samlade – en del satt inomhus och de andra trängdes i dörröppningen. Var och en av de skrifflärda iakttog noggrant vad som sades och vad som hände.

*Jesu hem finns där hans ord som lag och evangelium förkunnas rätt.*

Det var bra att de skrifflärda fanns på plats, för deras ”roll” var att tolka livet i Guds ords ljus och ge utlåtande om olika händelser åt folket. Men nu hade de ett problem, ett osynligt problem. Markus berättade tidigare, att Jesus förbjöd onda andar att tala, onda andar, som hade tagit någon människa i sin makt. Jesus drev ut de onda andarna och frigjorde människorna. När de onda andarna inte fick tala, och kungöra om Jesus ”som Guds helige” och använda det till sitt eget behov, så kan vi säkert tänka att de samma andarna flyttade in i de skrifflärdas sinnen. De vände skrifflärdas tankar och fick dom att tänka Jesus som en gudshädare.

Vi lägger märke till, att Jesus inte gav muntur till själafienden genom de skrifflärda, inte ens i deras sinne. Vi märker, att det var de skrifflärda som var i behov av Jesu hjälp. Hjälpen kan endast komma ifrån Guds ord, för hemma hos Jesus fick endast Ordet tala. Jesus hjälper dem genom att utmana deras sinnens tankar och anklagelser. Han avslöjar deras tankar och undervisar om sin gudomlighet i ord och under.

Också den här gången hjälpte Jesus många människor, även de skrifflärda förstod vem Jesus var! Markus avslutar bibelstället på ett härligt sätt: den lame gick i väg, som en frisk man så att ”...alla blev förundrade och prisade Gud sägande: ”Aldrig har vi sett något sådant”. Vi får tro att också de skrifflärda var bland dem som deltog i lovprisningen.

## **Jesu hem finns ännu här bland oss**

Jesu hem lämnade inte i Kapernaum. Tack vare missionsarbetet finns det idag nästan överallt. Var kan vi hitta den och är människorna även idag välkomna dit? Jesu hem finns där hans ord som lag och evangelium förkunnas rätt och oförfalskat och dop och nattvard förrättas i enlighet med hans instiftelse. Det betyder att här i Finland och överallt i världen samlas man hemma hos Jesus. I vår väckelserörelse brukar vi samlas i bönehusen, och ibland får vi även använda kyrkorna, för att höra hans ord och knäböja oss framför Kristi altare för att äta Kristi lekamen och blod. Du är välkommen!

*Vesa Pöyhtäri*



## Vem trodde vad som predikades?

Joh. 12:37-46

**”De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.”** Evangelietexten för tredje söndagen i fastan uppenbarar en dyster egenskap hos människor. Trons bekännelse söker människors gunst i stället för Guds ära.

En del av medlemmarna i judarnas stora råd hade kommit till tro på Jesus, men de höll sin egen position i synagogan högre än den uppenbarade sanningen. De vågade inte bekänna Jesus. På samma sätt kan det vara också idag. Man söker egen berömmelse inför andra människor framom lydningen för Guds ord. När trons bekännelse och lydning riktas till människor i stället för till Gud, ges tidsandan och rådande människomeningar makt över tron. Det är då inte längre den tro som övervinner världen.

Johannes skriver att profeten Jesaja fick se Jesu härlighet. Han såg den härlighet som segrar över alla onskans makter. I Jesaja bokrulle finns det mesta om Jesu liv och gärning förutsagt redan 700 år före Jesu födelse till jorden. Här finner vi hans bebådelse, födelse, gärning, lidande, död och uppståndelse. Messias,

Herrens tjänare, talar själv genom profetens mun. Det är ett ljuvligt ord, liksom honung i munnen. Namnet Jesaja betyder också det samma som Jesus, Herren frälser. Profetian leder till friden i Jesus Kristus. **”Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid.”** (Jes. 53:5)

Men profeten såg också otron och det motstånd som Jesu predikan mötte. Jesus förkastades i Nasaret. I Kapernaum ville man ha den naturliga maten, men predikan om den himmelska maten, brödet från himmelen, mötte motstånd. Predikan om Jesu kött och blod, som den enda maten som ger evigt liv, ledde till att många avföll från honom. När den mänskliga äran i frälsningen ogiltigförklarades, ville man inte längre vara med. Slutligen förkastades Jesus samfällt av judarna och folket instämde i en samfällad kör: **”Bort med honom, bort! Korsfäst honom!”** (Joh. 19:15)

Jesaja såg att utanför Guds frälsning finns ingen frid. **”Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren.”** (Jes. 48:22) Hela Jesaja bok avslutas med att deklarerar ofriden utanför Guds frälsning. **”Och de skall gå ut och se**

**liken av de människor som har avfallit från mig. Deras mask skall inte dö och deras eld inte utsläckas.”** (Jes. 66:24) Det är aldrig lyckligt att sätta mänsklig ära framom att få vara Guds egen. Utanför Guds frälsning finns bara evigt fördärv.

Vi får idag leva med ett fullbordat profetiskt ord. Vi har fått se hur Jesaja predikan fått sin uppfyllelse i Jesus Kristus. Han tog vårt straff på sig och beredde i sin kropp en bestående frid, ett nytt förbund genom hans försoningsblod. Han kom med ett himmelskt rike till jorden, han öppnade en ny och levande väg till himlen. Han var starkare än den starke, han besegrade onskans och dödens välde och krossade djävulens makt. En del av profetierna har ännu inte gått i uppfyllelse. De uppfylls vid Jesu återkomst i härlighet, lika säkert som vid hans födelse till jorden.

**Vem trodde vår predikan?**

Det undrade Jesaja. Vilken predikan var det som inte blev trodd? Aposteln Paulus förkunnar att tron kommer av predikan, men predikan skall vara i kraft av Guds ord. Annars har den inget evigt värde. **”Men alla ville inte lyda evangeliet.”** (Rom 10:16) Ordet ur Jesu mun är än idag det livets bröd som ger människor liv. Det mänskliga, köttliga, är till ingen nytta. På köttlig väg kan man inte skapa en bättre kristendom, varken genom att göra den strängare eller mer liberal. När egna köttliga gärningar blandas med den himmelska maten leder den inte längre på rätt väg. Det blir bara en ljum och självgod Laodicea-lära. (Upp. 3:17)

En annan predikan än den som Bibeln uppenbarar kan visserligen vinna människors tro, men det är inte en tro på Kristus. Det handlar då i bästa fall om vägledning till ett yttre gott

liv på jorden. En naturlig människa kan också lättare förstå en predikan som gäller det synliga livet på jorden, den rimmar bättre med förnuftsmässig logik. Men den predikan som förkastades, och inte blev trodd, är evangeliets predikan om Jesus som Messias, Guds son. Det gäller predikan om Guds levande ord som en evig sanning, att ingen människa kan komma till Gud, Fadern, utom genom Jesus Kristus. Den predikan förkastas ännu idag av människor som ställer sig själva i fel position, ovanom ordet ur Guds mun. Det himmelska ordet tillstoppas jordiska munnar och ställer hela världen i skuld inför Gud. All ära för frälsningen tillhör Gud och Lammet. Den sanningen besjungs och lovprisas i evighet inför Guds och Lammetets tron i den himmelska härligheten.

**”Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.”**

Jesus säger: **”Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.”** Tro därför på Jesus, tro på predikan som förkunnar frälsningen

i honom, att just dina synder är förlättna i Jesu namn och blod. Tro på predikan som förkunnar Jesus som Vägen, den banade himlavägen, densamma som redan Jesaja förkunnade. Tro på predikan som förkunnar Jesus som Sanningen, den eviga sanningen i Guds ord. Tro på predikan som förkunnar Jesus som Livet, det eviga livet endast i och genom Jesus Kristus. Följ med på den vägen i tro och lydning till Herren Jesus, din herde och ledare.

**”Han är vår frid.”** (Ef. 2:14) Den sanna friden finns endast i Jesus Kristus. Fridens väg har ett ljuvligt mål, den bär till den himmelska härligheten. Förbli i Guds frid!

**Tomas Gäddnäs**



# Lammets bröllop har kommit

I himlen firas Lammets bröllopsfest. Vår frälsare, Herren Jesus berättar själv för sin utvalda brud, sin församling om den kommande ljuvliga festen. Bröllopsbudskapet finner vi tydligt i bibelns sista bok, där Jesus låter sina tjänare se vad som snart måste ske. Jesus gjorde Lammets bröllop känt för dig och mig, genom att sända ängeln till Johannes. Jesu efterföljare, både gamla och unga har under seklernas gång vittnat om den himmelska festen som börjar, men som inte har något slut. En stor skara trogna har redan hämtats av änglarna till den korta, men ljuvliga vilan hos Gud. Där hemma väntar de nu på att allting fullbordats, att tiden för Lammets bröllop är inne. Ja, de väntar på dig och mig iklädda vita kläder tills skaran blir fulltalig.

Väntar du på Lammets bröllop, eller har din bild av den härliga festen fördunklats? Har dina fiender viskat åt dig att bröllopet är långt fram i tiden, att du inte ännu behöver tänka på festen? Eller har du förlorat hoppet om att få vara med på bröllopet? Läs då vilket vittnesbörd Jesus vill ge dig genom sin tjänare Johannes. Han skriver att Lammets bröllop

har kommit. Han får höra rösten av en stor skara i himlen som proklamerar: *“Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo.”* (Uppenbarelseboken 19: 6-7)

Johannes skriver på uppdrag av Herren Jesus och du och jag får läsa och förundras. Jesu tjänare på jorden får se det som snart sker. I himlen gläds man och fröjdas för Lammets bröllop är en glädjens fest. Guds frälsningsplan når sin fullbordan. Lammets vår Frälsare, Guds egen son Jesus var utsedd till offerlamm redan före världens skapelse. När Lammets bröllop nu har kommit är allt fullbordat och den eviga festen börjar. Bruden är friköpt från synden och från jorden med Kristi dyrbara blod, det felfria offerlammets blod.

Nu är den rätta tiden att invänta och vittna om Lammets bröllop, då Guds egen kallelse till bröllopet ännu går ut. Må vi själva ta vara på vårt livs viktigaste kallelse och också bjuda vänner och dem vi möter till bröllopet.

Några månader före sin död, skriver en 72-årig predikant i en betraktelse. Jag citerar: *“I himmelen firas alltid Lammets Bröllop. Och ifrån detta Bröllop kommer Brudgummen för att föra oss med sig. Han vill endast att vi är redo då när han kommer, och han har sagt att han kommer snart. Nu väntar vi på den saliga dagen. Lycklig den som då får vara med. Och den som då vill vara med bör nu här följa honom, samt en liten tid lida med honom, då får vi komma till honom i Härligheten.* (Vasa den 16 februari 1938 G Vesterlund)

Vi är redan kallade till Lammets bröllop och glädjefesten har börjat i himlen. Ledd av den Helige Ande definierar skribenten vårt kristna liv, som ett liv i väntan på Lammets bröllop. Det kristna livet är ett liv som fylls av bröllopsförberedelser och levs i en glad förväntan på bröllopsfesten. Visst vill du vara med? Den som vill vara med följer Jesus här nere. När du följer Jesus och tror att han förlåtit dina synder bär du bröllopskläderna, som den väntande bruden redan får bära.

*”Och ängeln sade till mig: Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid. ”Och han tillade: ”Dessa Guds ord är sanna.”* Även i vår psalmbok vittnar den sista psalmen, psalm nummer 585 om Lammets bröllop. Den unge sångförfattaren Johan Kahl uppmanar oss att stå upp ur jordens grus. Vi uppmanas att ödmjukt skynda fram till Guds och Lammets tron. Johan skriver om kallelsen som ljudit, Guds kallelse som har bjudit dig till Lammets stora bröllopsfest i himmelen. Där är Lammets brud fullkomnad. Där är hon helgad, ren och skär. Likt den unge sångförfattaren får vi tänka på att vi en gång tillsammans med alla frälsta skall få sjunga Lammets nya sång under det himmelska

bröllopet. Psalmförfattaren själv omkommer under en höststorm, endast 25 år gammal. Hans skepp sjönk i vågornas brus, men själen når den goda hamnen. Lammets bröllop har kommit. Idag sjunger hans själ Lammets nya sång.

I himlen firas alltid Lammets bröllop. Här nere får bruden fri från synden stämma in i den himmelska sången. Här i tiden kläds bruden i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är brudens rättfärdighet. Den vita klädnaden är Guds Sons rättfärdighet. Den köptes med den himmelske Brudgummens blod.

Vittnesbördet om Lammets bröllop är Jesu ord. Det är Andens och den väntande brudens hjärtas sång. Där i himlen firas bröllop för Guds son. Gud kallar dig till bröllopet och en evig gemenskap med Jesus. När den högste kallar till bröllop i himlen kan vi inte gå bort. Vi skall inte förakta Brudgummen genom att inte hörsamma kallelsen.

Gläd dig över att du är bjuden till Bröllopsmåltiden. Gläd dig över att ditt namn står skrivet på borden i den himmelska bröllopssalen. Gud vill att vi är redo då Brudgummen hämtar sin brud. Lyft därför blicken från jorden. Vänd den mot Lammets, mot Jesus, som tvättat sin brud ren och klätt henne i Jesu Kristi rättfärdighetsklädnad. Följ Jesus, följ Lammets, så firar vi Lammets bröllopsfest i himlen. Stäm redan in i den himmelska sången, fastän den jordiska tungan är styv. Prova på den nya sången som de från synden friköpta kan sjunga. Bekänn Jesus som din Herre och Gud. Med den väntande bruden får också du säga: Amen, kom Herre Jesus!

*Kristian Gäddnäs*

# Gud sköter om dig

## Guds frid kära älskade barn.

Hur går det för er? Ett nytt år har börjat, vi har hunnit leva en del av det redan och i alla människors liv har olika saker hänt. Saker som är både bra och dåliga.

*På min vandring, varje steg jag tar  
är Du med mig  
Aldrig ensam, Du lämnar aldrig mig  
lämnar aldrig mig*

*Stor är Din trofasthet, Jesus  
Stor är Din trofasthet, Jesus  
Stor är Din trofasthet  
Alla dagar är Du med*

*I min oro, Du står alltid kvar  
Du är klippan  
I din närhet, min rädsla rinner av  
rädsla rinner av*

*Stor är Din trofasthet, Jesus  
Stor är Din trofasthet, Jesus  
Stor är Din trofasthet  
Alla dagar är Du med*

*Jesus Kristus, Du är min trygghet  
Helt säker i Din famn  
Jesus Kristus Du är min framtid  
Mitt hopp är i Ditt namn*

Jag kom att tänka på livets olika sidor. Ibland går allting riktigt bra och ibland så går det verkligen jätte dåligt och livet liksom är bara jätte tråkigt. Jag kom att tänka på den Gud som du och jag tror på. Hur Han har lovat vara med oss alla dagar ända tills tiden här på denna jord tar slut. Ja för så står det i bibeln i Matteusevangeliets 28 kapitel vers 20: "Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Men var finns Gud, hör Han mina böner? Ser Han mig när jag är glad? Ser Han mig när jag är ledsen? Och hur kan så mycket hemskt hända på vår jord?

För det första så bor Gud i dig. Din kropp är den helige Andes tempel. Och Gud har kontroll över precis allt som sker i ditt och mitt liv. Han vet när du är ledsen och Han vet när du är glad. Han känner med dig i precis allt som händer i ditt liv.

Gud finns överallt. Gud bär hela världen i sina händer och om Han kan bära den i sina händer så ryms också du och jag in i Hans famn.

För det andra så har Gud skapat just dig, för att Han vill att du ska finnas här på denna jord precis så som du är. Gud har gett dig olika gåvor och förmågor som du ska använda flitigt.

Du finns överallt, Gud. Till och med inne i mig själv. Jag behöver inte leta efter dig. Allt jag behöver göra är att sitta stilla ett tag och lyssna till dig i Bibelns ord, Du talar genom ordet i mitt hjärta. Om jag är tyst så kan jag höra dig.

Så om Gud finns överallt så finns Han också på de platser på jorden som just nu är hårt drabbade av krig och förstörelse. Han finns hos de barn som är otrygga och hos de barn som är trygga. Han vill finnas för dig och mig. Vi får be till vår Pappa i himlen om beskydd över allt som sker i våra liv och över allt som sker ut i den stora vida världen.

Pappa Gud som i himlen bor.  
Visa dig riktigt, riktigt stor.  
Kung i din himmel, kom bli kung på vår jord.  
Bestäm allt det goda som du sagt i ditt ord.

Hjälp oss förlåta så det onda går över.  
Förlåt oss och ge oss den mat vi behöver.  
När mörkret är när oss, vi vill att du bär oss  
Vår Herre och Gud,  
vår Herre och Gud  
Amen.

Ha det riktigt gott tills vi  
hör nästa gång  
*//Ingrid Tupeli*





**G**uds Frid ungdomar! I marsmånad blir det allt ljusare och våren är på antågande. Det är en tid när ljuset bryter fram allt mera och dagarna bara blir längre och längre, men det kan också vara en tid då man vaggas till sömnen och mörkret, fast det synbara ljuset från solen tilltar omkring.

I Efesierbrevet 5:14 läser vi: *“Vakna upp du som sover. Stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig.”*

Som kristen lever man ett nytt liv. Det hör till att vaka så att man inte faller i sömn. Vilken sömn är det fråga om? Det är den andliga sömnen, som är livsfarlig för alla människor. Det är när en människa omedveten om sin syndaskuld inför Gud bara kör på i vardagen och tror att allting är i sin ordning.

Det finns också en risk att vi som redan är kristna sakta men säkert vaggas till ro i en falsk trygghet och somnar in i den andliga

sömnen, eller den andliga döden. Vad har vi då för medel att ta till för att inte somna in i den sömnen. Ska vi börja hitta på egna medel för att inte somna?

Låt mig ta ett exempel ur vardagslivet. När vi kör bil och är trötta, kanske vi öppnar vindrutorna så att den kalla luften fläktar oss i ansiktet så att vi inte somnar, eller så klappar vi oss i ansiktet för att vakna. Under tiden när jag sällskapade med min nuvarande fru körde jag varje gång en sträcka på ca. 30 kilometer, och det var en lång sträcka när man var trött. Det var nog många gånger nära att jag somnade.

När det gäller olika tillvägagångssätt för att hållas vaken så kommer jag också att tänka på berättelsen om Naaman. I berättelsen om Naaman handlar det om att bli frisk från kroppslig sjukdom, men det är också en bild på synden.

*Gud vill att alla människor skulle vakna och komma till insikt om sanningen.*

Naaman var sjuk i spetälska och fick genom sin israeliska tjänsteflicka reda på att en profet i Israel kunde bota spetälskan. Efter en omväg kom han till sist till profeten Elisás hus. Elisa skickade då ut bud att Naaman skulle doppa sig sju gånger i Jordanfloden för att bli ren från spetälskan. Naaman blev då arg eftersom han hade väntat sig ett annat typs ingripande från profeten. (Läs 2 Kung 5:11-12) Naamans tjänare sade då till honom: *“...om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu när han bara har sagt till dig: Tvätta dig så blir du ren!”*. Naaman lyssnar till tjänarens ord och doppar sig sju gånger i Jordanfloden, och han blir då frisk igen och ren.

Gud har gett oss flera hjälpmedel till mot att inte somna in i den andliga sömnen, men vi kanske många gånger vill hitta bättre rationella lösningar. Naaman skulle ha önskat att profeten hade gjort annorlunda i botandet av spetälskan. Kanske vi också är som Naaman. Vi skulle gärna önska stora tecken och under som bevisar att “Kristus lyser över oss”. Vad har Gud då gett oss?

Gud har gett oss ordet och sakramenten. Han har gett oss bönen, han har gett oss den kristna gemenskapen. Skall vi då försöka hitta bättre lösningar? Det hände sig ibland när jag skulle köra hem och var otroligt trött, att jag

inte såg någon annan utväg än att be till Gud. Jag var bara så trött. De gånger när jag bad om hjälp att inte somna vid ratten var också de gånger när jag märkte att jag inte var lika trött under bilresan.

Gud vill att alla människor skulle vakna och komma till insikt om sanningen. Vi är alla syndare, men vi är inte utan hjälp. Vi ska som kristna inte söka att tillfredsställa de syndiga begärens, utan vi ska döda dessa begär. Vi ska komma med synderna i ljuset och bekänna dem, för då förlorar de sin kraft. Vi ska leva ett nytt liv som behagar Gud. Vi ska be till honom om hjälp och förlåtelse och lyssna till honom i Hans Ord.

Gud har gett oss en Hjälpare, den Helige Ande. Anden verkar främst genom Ordet, och också det som bärs fram i Guds ord som hjälpmedel för oss, läs Apg. 2:42. Gud har omsorg om oss och det är också han som håller oss vakna och leder oss genom de medel han har gett oss. Även om de för vårt öga kan synas väldigt svaga så är det genom dem som Kristus lyser fram som allra klarast.

**Kevin Nyfelt,**  
ungdomsarbetsledare





# Man och kvinna i äktenskapet

*Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.*

Den uppmaningen möter vi i Ef. 5. Paulus beskriver där hur den kristnes liv skall gestalta sig. Särskilt lyfter han fram 3 aspekter av det kristna livet: att vi skall fly synden (det är speciellt sexuell orenhet, girighet och opasande tal som pekas ut) - att vi skall leva som ljusets barn - att våra äktenskap skall präglas av en utgivande, Kristus-liknande kärlek.

Hans framställning av äktenskapet är radikal och genomgripande. Under 1900-talet har de flesta gifta kristna haft svårt att leva upp till den! men vi skall inte överraskas av detta - äktenskapets förebild är inget mindre än Jesus utgivande kärlek till den kristna församlingen.

Den självutgivande kärleken i äktenskapet är inte lätt att förverkliga, men vare sig vi vill det eller inte, är alla gifta par kallade till att göra det enligt Ef. 5:29-32.

Alla gifta par är kallade till att leva i kärlek och trohet, men det kristna äktenskapet innehåller ytterligare dimensioner. Alla

kristna makar är kallade till att leva i en självutgivande kärlek som har sitt föredöme i Jesu egen kärlek. Det handlar om något som är så stort, och i grund och botten omöjligt att leva upp till, att det kristna äktenskapet i Bibeln beskrivs som en stor hemlighet. Den kärlek som Bibeln beskriver kan inte pressas fram av oss själva. Den kan bara flöda fram från Gud och sedan genom oss vidare till våra medmänniskor.

## **Mysteriets element: kärlek och underordning**

Kristna äktenskapet är alltså en stor hemlighet. Av Bibeln förstår vi, att hemligheten framför allt har två aspekter som på ett särskilt tydligt sätt lyfts fram i Efesierbrevet 5: kärlek och underordning.

Utgångspunkten för äktenskapet är makarnas *ömsesidiga* underordning - Och det verkar faktiskt som om denna sätts i relation till att leva ett andefyllt liv. Paulus inleder sin utläggning av äktenskapets innebörd med att poängtera detta: Se alltså noga till hur ni lever,

att ni inte lever som ovisa människor utan som visa... Tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår Herres Jesu Kristi namn.

*Underordna varandra i Kristi fruktan. Ni hustrur, underordna er era män... ni män, älska era hustrur...* (Ef. 5:15ff, förkortad VP och kursiverad R.I.)

Makarnas enhet och gemensamma underordning har en intressant effekt som Paulus tar upp i 1 Korintierbrevet: varken mannen eller hustrun förfogar över sin egen kropp. Detta strider naturligtvis mot dagens "förverkliga dig själv"-ideal, men vi glömmer lätt bort att påståendet var lika radikalt och svårsmält i dåtidens hellenistiska och judiska kultur som det är idag: *Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun.* (1 Kor. 7:3 f)

Efter att i Ef. 5 ha betonat makarnas ömsesidiga underordning beskriver Paulus det som vi kan kalla för *kvinnans resp. mannens "skyldigheter"* Det är värt att notera att vi i detta sammanhang inte finner några "rättigheter", bara skyldigheter!

Underordning är inte detsamma som underkastelse eller förtryck, tvärtom. Underordning handlar om att den ena parten frivilligt underordnar sig den andra med kärlek och respekt, inte om att mannen använder våld eller övergrepp mot sin hustru. Det är därför talande att Nya Testamentet aldrig talar om *överordning* inom äktenskapet, bara om underordning. Det vi skulle kunna kalla för "överordning" uttrycks i stället med ordet "huvud". När Nya Testamentet använder detta begrepp förutsätter det, naturligtvis, att huvudet har en harmonisk gemenskap med resten av kroppen (t ex i 1 Kor. 12:23-26)!

## **Mannens utgivande och tjänande kärlek**

Detta kan låta enkelt, men när man läser vad som egentligen står i Ef.5, kan man fråga sig: vem har fått den svåraste uppgiften - Som

*Man och kvinna  
i skapelsen, i äktenskapet  
och i församlingen.  
Del2/3*

underordnar sig eller mannen som skall älska sin hustru med en utgivande kärlek? Paulus skriver: *Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet... På samma sätt är mannen skyldig av älska sin hustru som sin egen kropp... Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.* (Ef. 5: 25-33).

Relationen mellan man och hustru kan därför sammanfattas på följande sätt: *kvinnan skall på ett kärleksfullt sätt underordna sig sin man; mannen å sin sida är kallad till att vara huvudet i familjen och till att älska sin hustru med en utgivande, Kristuslik kärlek.*

## **Hemligheten: Förhållandet manligt- kvinnligt en avspeglings av Treenigheten**

Själva hemligheten verkar bestå i balansen mellan *frivillig underordning och utgivande kärlek*. På ett sätt som vi människor har svårt att förstå fullt ut och att förklara avspeglar dessa båda element, underordning resp. utgivande kärlek, något av förhållandena inom Treenigheten. Paulus säger i 1 Kor. 11: *och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud...*

På ett liknande sätt skriver han i Ef. 5: *ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud han som är frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.*

*Rune Imberg,  
Tillsammans - Gud till ära och  
människor till tjänst.  
Förkortad.*



# Plock ur verksamhetsplanen 2023

Laestadianernas fridsföreningars förbund r.f.

Förbundets uppgift enligt stadgarna är att befrämja och utveckla kristlig missions- och väckelseverksamhet i enlighet med den Heliga Skrift och de lutherska bekännelseskriterierna i Finland och utanför landets gränser. Med hopp om att Gud välsignar vårt arbete vill vi också under verksamhetsåret 2023 fortsätta denna verksamhet.

LFF är medlemsorganisation i Suomen Teologinen Instituutti (STI).  
Diskussionstillfällen och seminarier kring LFF:s framtid kan ordnas också under detta år.

## Verksamhetsplanen förverkligas av LFF:s anställda som också utgör LFF:s ledningsgrupp:

Lennart Ahlvik	Ansvarig för Radio LFF, ordförande för Media-teamet (tjänstledig 1.10.2022-30.6.2023)
Emilia Heikkilä	Missionsarbetare i Albanien 50% (från 1.11.2022)
Robin Heikkilä	Media-assistent 50% (1.10.2022-30.6.2023)
Toni Heikkilä	Missionsarbetare i Albanien
Per-Ole Hjulfors	Verksamhetsledare för hemlandsmission, Personal-och kanslichef, Ledningsgruppens ordförande.
Kevin Nyfelt	Ungdomsarbetsledare
Vesa Pöyhkäri	Verksamhetsledare för utlandsmission och redaktör av Sions Missionstidning, Ansvarig för Radio LFF (1.10.2022-30.6.2023)
Ann-Christin Snellman	Ansvarig familjearbetare, Självvård

Ledningsgruppen samlas till möte varje måndag kl. 9. Mötet inleds med bibelläsning och bön. Därefter delar var och en i tur och ordning med sig av veckans arbeten och planer. Vi tar del av varandras utmaningar och glädjeämnen och ger feedback åt varandra. Förbereder ärenden för LFF:s styrelse.

Alla organ inom organisationen gör upp egen verksamhetsplan.

## Hemlandsmissionens verksamhetsplan 2023:

- Missions- och evangelisationsarbetet fortsätter som tidigare år. Predikanter sänds ut till kyrkor i huvudsak inom Borgå stift, men också till en del finska församlingar som Seinäjoki. I regel predikningar i gudstjänster eller högmässor. En del gudstjänster hålls i sin helhet av våra präster och predikanter. På en del ställen blir det också andakter i bönehus eller serviceboenden på söndag eftermiddag eller lördag kväll.
- För att bibehålla och utveckla samarbetet med församlingarna i Borgå stift besöker verksamhetsledaren personligen församlingarna några resor/år.
- Planerar möten med hemlandsutskottet 3-4 ggr/år

- Ordnar och kallar till predikantmöten 2 - 4 ggr/år
- Planerar morgon- och aftonandakterna med Radio LFF:s redaktionsråd och verkställer planeringen.
- Sammankallar helgsammankomstkommittén årligen i slutet av september.
- Planerar ”månadsexkursioner” för LFF:s ledningsgrupp till företag som står oss nära.
- En arbetsgrupp bildas för att ordna företagsträffar.
- Planerar ett diskussionstillfälle för tolkar.
- Producerar egna radioprogram för Radio LFF
- Sammankallar för ”torsdagsklubben”. Bönehusföreningarnas seniorer samlas till kaffesits torsdagar kl. 14-16 på LFF:s kontor med andaktsläsning och bön. Seniorerna delar med sig av över 1000-år av erfarenheter i intressanta diskussioner.
- Ombesörjer informationsflödet från LFF till medlemsföreningarna bl.a. genom möten med bönehusföreningarnas ordföranden 2 ggr/år.

## Andakter på serviceboenden:

- Vi håller regelbundet andakter på vårdinrättningar i Nykarleby.
- Sandbacka åldringscenter i Kronoby varje termin.
- Serviceinrättningarna i Korteshjärvi och Evijärvi 1 ggr/termin
- Morgonandakt i Sursik ca 2 ggr/termin.
- Gudstjänster i Vasa länsfängelse.

## Utvecklar samarbetet med Rauhan Sana enligt planerna:

- Deltar i ”Rauhan Sanan neuvottelupäivät”
- Gemensamt möte med LFF:s och Rauhan Sanas styrelser planeras till våren 2023
- Planerar möte med LFF:s ledningsgrupp och Rauhan Sanas anställda för samarbete i våra forum.
- Följande predikantmöte tillsammans med Rauhan Sanas och predikanter från norra Sverige och Norge planeras till våren 2024.
- Planerar gemensamt möte med LFF:s och SLEF anställda årligen.
- Upprätthåller kontakterna och samarbetet med Tornedalens tältförening samt systerorganisationen i norra Norge.

## Skolning:

- Erbjuder skolning i närmission till bönehusen via hemlandsutskottet. Det första hölls i Flyängens bönehus lörd. 21.1.2023. kl. 12-16.
- Deltar i STI:s ”teologiset päivät” och/eller övriga skolningsdagar.

Verksamhetsledaren planerar gå i pension 31.10.2023. Ny verksamhetsledare utses av styrelsen.

*Vi ber tillsammans att Herren välsignar vårt arbete, ger oss krafter och vishet att uträtta det verk han kallat oss och att vi kan göra vårt arbete med kärlek och gott hjärta.*

## Per-Ole Hjulfors

Verksamhetsledare för hemlandsmissionen

# Zions Missionstidning

## Zions Missionstidning,

### 70 år sedan

Tidningens redaktion, ekonomi, prenumeration och utdelning ombesörjes av prosten V. H. Kivioja, adress: Kalajoki, Finland.

Redaktion

Prenumerationspris inom landet 350 mk, i Skandinavien 5 Rkr., till Amerika 2 doll. per årg  
Dödsannonser: 50 mark  
Varje tionde exemplar gratis

## EN NY VÄGSTRÄCKA

### Varifrån glädje?

(Luk. 1 46-55)

Efter glädje och nöjen frågar hela mänskligheten. Mitt i krigets sår och översvämningarnas förödelse och död skall det vara jazz, kabaréer och operetter och känslor rivande filmer. Det förefaller, som om människorna inte skulle känna till någon annan glädje än den, varefter oundvikligt kommer en evig gråt och tandagnisslan.

Vår text bjuder på en bättre glädje genom att berätta om jungfru Marias glädje. Hennes glädje bestod helt och hållet däri, att hon underkastade sig fullkomligt Guds vilja och väg. Hon brydde sig inte om, att hennes uppgift ådrog henne skam i hennes stadsbors ögon. Det var svårt och hela uppgiften såg omöjligt ut. Men trots allt lovade hon vara Herrens tjänarinna. På den vägen, att man avstår från sina egna åsikter och vill vara Guds tjänare mot sina egna inbillningar och mot sina medmänniskors omdömen, finner man en verklig, varaktig och evig glädje.

Den gamla människan vill inte komma därtill. Även med jungfru Maria var det väl likadant, ty hon sjunger ju i vår text: "Min själ prisar storligen Herren." Den gamla människan och

tungan var således motvilliga därtill, såsom alla kroppens lemmar böjas mycket hellre till syndens väg och tjänst än till rättfärdighetens. För den gamla människan är tron också alldeles omöjlig. Det förefaller, att var och en skall försona sina missgärningar. Men att Kristus skulle ha försonat dem är alldeles omöjligt att tro för människoförståndet. Lättare är det för en väckt människa att tro, att de andra synderna är förlättna. Men senhjärtad, dum och trög är han att tro sina egna synder vara förlättna. Och därför, att man ej tror, är man utan glädje, ja, till och med sjuk. Elisabeth, som fick i hemmet lida för sin mans otros skull, sade: Salig är hon, som trodde. Annat var det med Sakarias, som inte trodde.

Var och en, som gör bättring för otro, får likadant känna en full glädje. Otron förtär och borttager glädjen mitt i världens nöjen. Men om man tror, hur omöjligt det än må förefalla, alla sina synder förlättna i Jesu namn och blod, kommer glädjen. Inte var det lätt och förnufts enligt för jungfru Maria heller att tro. Om vi också tror det omöjliga, att våra synder är borttagna, att de icke tillräknas, fastän de finns, så får vi också glädjas. Vår

gamla människa är ännu ovilligare än jungfru Maria till att lovsjunga Herren. Världsliga visor och svordomsord ljuder nog överallt, men många begåvade i musik öppnar ej munnen när det gäller att lova Herren. Men om man som jungfru Maria får känna Jesus vara vår Frälsare, så uppfylls även vår mun med Herrens lov. Vi känner, att han gjort stora ting även med oss, då han inte ihågkommer våra synder. Han har mättat oss med sin godhet och barmhärtighet, som han talat redan till uranorna. Han talar ännu nådens och förlåtelsens evangelium till oss. Vi må tro det, hur omöjligt som helst det än må kännas för oss.

Vår text med jungfru Marias ord talar till oss, att de mäktiga, som tror sig kunna reda sig utan nåd, störtas från tronen. Regenterna ska underkuvas, men nådebarnen vill inte heller regera. De är nöjda att vara under Guds rikes ende konung, Herren Jesus. Lärjungarna förr och nu har härskaranda och vill vara de första. Men de ska störtas ner och vara endast tjänare och barn. Är man nöjd därmed, har man den största glädjen.

V. H. K.

### Så är fulkomnat, Jesu kär

*Så är fullkomnat, Jesus kär,  
vad om din död förkunnat är.  
Vad Guds profeter förespått,  
nu har det i fullbordan gått.*

*I allt du Fadern lydig var,  
till korsets död vår skuld du bar.  
Ditt dyra blod har plånat ut  
vår synd, och dödens makt är slut.*

*Nu döden dina ögon sövt,  
din mun är stum, ditt öra dövt.  
Men ur din död vårt liv upprann.  
Ej döden mer oss skada kan.*

*I graven läggs en gång min kropp,  
men det kan ej slå ner mitt hopp.  
För döden är jag inte rädd,  
ty graven var en gång din bädd.*

*Vi tackar dig, o Jesus kär,  
som oss igenom döden bär.  
Se, gravens mörka port blir ljus,  
en ingång till vår Faders hus.*

Psalm 69

# Till minne av vår Stefan Lars-Erik Hagman

Stefan Lars-Erik Hagman  
12.06.1966-23.05.2021

På morgonnatten den 23.05.2021 fick min käre make Stefan stilla somna in i väntan på uppståndelsens morgon omringad av mig och våra barn medan vi sjöng "Vitklädda skaror går längs stranden". Gud beredde möjlighet under några timmar då de ingifta, barnbarnen och syskonen kunde ta avsked via videosamtal, där de fick berätta vad han betydde för dem, sjunga sånger och stilla be för Stefan.

Stefan blev 54 år. Vi fick 6 söner och 3 döttrar samt 29 underbara barnbarn. Stefan hade så mycket glädje och omsorg. Han spred sin positiva livssyn vidare till alla, samtidigt som han som person var självständig och drivande, var han också nyfiken och lyssnade gärna när någon berättade något för honom. Han såg både stora och små där han gick vägen fram.

Stefan var femte barnet i en syskonskara med fjorton barn till Kerstin och Helmer Hagman. Ord skrivna av Kerstin: "Stefan var en glad optimist, omtänksam och företagsam. Vi minns honom med glädje och tacksamhet. En stor tröst i sorgen är att han får vila i Jesu famn i himlen hos Gud."

Min bön om att få en kristen man gick i uppfyllelse i januari 1986. Jag flyttade från Grankulla till Källby och efter en kort tids sällskapande gifte vi oss 24.5.1986. Stefan



brukade tycka att Gud nog hade valt från den sämsta ändan till mig, men han var omsorgsfullt utvald av Herren, just för mig.

Eftersom vi inget hade, mer än skulder, så blev det enkelt för oss att starta vår gemensamma färd i Stefans mormors gamla hus i Staffansnäs. När vintern kom flyttade vi till Skata. Två år senare var vi i Vasa. Där började Stefan studera till ingenjör inom lantmäteri. Studietiden var en utmanande tid för vårt äktenskap. När studierna blev klara och han fick jobb för staden Jakobstad blev det lättare. Att bo i höghus i Edsevö med småbarn var inte lätt. Under tiden kunde vi börja bygga vårt blivande hem i Lepplax. Dit flyttade vi i februari 1992. Båda har vi någon gång i livet bott nära vattnet. Det kändes som en stor välsignelse att vi till slut köpte en annan tomt än den vi själva hade utsett för oss. Gud visste bättre var huset skulle stå, vid vattnet skulle det bli!

Stefan var jägare ända från sin ungdom. Han fick nu bättre möjlighet att jaga nära hemmet. Jakt och fiske var hans sätt att koppla av från allt det jordiska. Han skämtade ofta att han där i skogen fick vara med sin bästa vän, sig själv.

År 2000 startade han sitt företag, Ostromap. Företaget fortsätter efter hans bortgång. Han var en bra ledare på arbetsplatsen. Det som blev hans drivkraft i företaget var då han fick möjlighet att anställa mer folk, som då kunde få sitt levebröd, tack vare det. Han pratade ofta med Gud under sina jobbdagar. En snabb bön till Gud under dagen: "Var du med då vi skall besluta om detta".

Stefan var mån om att hitta gemensamma intressen när barnen blev äldre. Att dela tiden med varandra i stället för att göra allt ensamma. Det beredde möjlighet till kommunikation, vilket vi båda insåg vara vägen till ett lyckligare äktenskap. Stefan började krama mig då han for hemifrån. Det blev till sist viktigt för oss båda att göra det ofta. Jag är tacksam över hur vi växte starka tillsammans genom våra val att förlåta, bemöta och kommunicera med varandra. Det är ett stort och viktigt redskap för att vårda äktenskapet.

Vi saknar vår kära pappa, svärfar, moffa, affa och make här hemma i vardagslivet. Hans positiva livssyn, där han gång efter gång kunde svänga något vardagligt bekymmer till ett minne blott. Tack kära Stefan för allt du gett oss. Du lärde oss det viktiga i livet, att leva med Jesus. Din önskan om "Guds frid" när barnen for till skolan är minnen som vi får bära med tacksamt i våra hjärtan. Tack för all din kärlek och omsorg om oss. Frid över ditt ljusa minne, vi ses i himlen.

*Marion och barnen*

## Kvinnoweekend på Pörkenäs 31.3 - 2.4



Du är varmt välkommen till Pörkenäs i månadsskiftet mars-april på en weekend för kvinnor i alla åldrar. Temat för weekenden är Kallad till frihet och medverkande är Victoria Grönlund och Susann Saitajoki m.fl.

Weekenden inleds med aftonmusik i kapellet och avslutas med söndagslunch. Däremellan ryms en hel del program såsom undervisning, samtal, sång, bön och nattvard, men också olika uppfriskande parallellprogram att välja bland, bastu, vila, fri samvaro och förstås god mat. Ett beprövat och lyckat koncept helt enkelt. Behöver du lindring för stela axlar eller vinterglämig hy så finns också bot att få mot en extra avgift.

Anmälan: 17.2-3.3 via via LFF:s hemsida.

För mer information kontakta:  
Ann-Christin Snellman  
044-7509899,  
ann-christin.snellman@lff.fi.

Arrangör: LFF:s familjearbete



### Påskmöte 9-10.4

Tvåspråkigt påskmöte ordnas i Ylivieska 9.-10.4.2023 i Suvannon kappeli (Renssulantie 12)

Program kommer senare på lyrs.fi

*Välkommen!*

## Understöd via MobilePay

Du kan stöda LFFs arbete genom att betala in via MobilePay till något av följande konton. Du väljer själv understödsområde och summa. Notera att det finns LFF – Allmänt stöd ifall du är osäker vart du vill betala.

Stöd gärna månatligen genom att göra en automatisk betalning från ditt konto.

### MobilePay

LFF – Allmänt stöd	MobilePay: 32176
Albanien mission	MobilePay: 21842
Rysslandsmission	MobilePay: 57839
Mission i Lettland	MobilePay: 74343
Familjearbete	MobilePay: 87266
Barn- och ungdomsarbete	MobilePay: 91004
LFF – Evenemang	MobilePay: 63132
Radio LFF	MobilePay: 92368



*Må Gud rikligen välsigna era offergåvor!*

## Varför får jag inte missions-tidningen i min postlåda?

Varför får jag inte längre någon missionstidning? Varför får jag två tidningar? Varför får jag en tidning som jag inte har beställt? Kanske du känner igen dig i någon av dessa frågor. I den här skrivelsen önskar vi ge vägledning i dina frågor gällande din prenumeration på missionstidningen.

Ibland behöver du flytta, och i samband med detta görs en adressändring till posten. Visste du att adressändringen via posten inte gäller för missions-tidningen? Vill du fortsätta prenumerera på missionstidningen efter din flytt måste du meddela det till tidningens registerhållare.

Tidigare var det Forsbergs som hade hand om registret. Numera är det **Elin Nyfelt** som sköter registret som Forsbergs tidigare förfogade över. Om du har flyttat behöver du meddela din nya adress till missionstidningens registerhållare Elin Nyfelt. Registret uppdateras med din information och tidningen borde dyka upp i din postlåda efter ett tag.

I samband med att du meddelar nya adressen ska du även meddela dina gamla adresser, så att din tidning och räkning inte hamnar i någon annans postlåda.

### Gratisår för nya brudpar

Brudgummens/brudens bönehus informerar nya registerhållaren om varje nytt brudpar. Missionstidningen fås gratis i ett års tid för nya par. Efter gratisåret fortsätter tidningen att komma som brudparets prenumeration, och räkning kommer med ett års mellanrum.

### Uppmaning till alla läsare

Eftersom mottagarens namn fattas på tidningen kan du inte heller veta om du får din egen tidning i postlådan. Du kan till och med få två tidningar om någon som bott där innan dig glömt att meddela registerhållaren om sin flytt.

Skicka mail till registerhållare [elin.nyfelt@lff.fi](mailto:elin.nyfelt@lff.fi) om du har frågor gällande din tidningsprenumeration.

Sprid ordet vidare så att alla prenumeranter har tillgång till sin egen tidning!

## Prenumerationer för Sions Missionstidning

Finland 39 €, gåvoprenumeration 24 €  
Sverige 41,25 €, gåvoprenumeration 26 €  
(Obs. Betalningarna i euro).

Norge 41,25 €, gåvoprenumeration 26 €  
(Obs. Betalningarna i euro).

Övriga 40 € + porto  
(Obs. Betalningarna i euro).

Sions Jultidning ingår i prenumerationspriset. LFF erbjuder tidningen gratis under ett år till nygifta par.

### Prenumerationer i Finland Adresskorrigeringar/register

[elin.nyfelt@lff.fi](mailto:elin.nyfelt@lff.fi)

Obs. Flyttningsanmälan till Magistraten gäller enbart officiella instanser, inte tidningsprenumerationer.

### Prenumerationer i Sverige:

Hans Rahkola, Piponsvägen 10,  
95334 Haparanda  
Tel. +46 9 2261041.  
[hans.rahkola@gmail.com](mailto:hans.rahkola@gmail.com)

### Prenumerationer i Norge:


Sara Olsen, Borrsvæien 17  
9517 Alta  
Tel +47 91165805

### Fakturering

Antero Heikkilä  
[antero.heikkila@multi.fi](mailto:antero.heikkila@multi.fi)  
Tel. 0500 260 539

### Taltidning

Sions Missionstidning finns även som taltidning på CD. Prenumerationspriset är detsamma som för papperstidningen. Kontaktperson för taltidningen: Vesa Pöyhtäri  
Tel. 044-2175410  
[vesa.poyhtari@lff.fi](mailto:vesa.poyhtari@lff.fi)



*“Lägg därför bort all slags ond-  
ska, falskhet, hyckleri, avund och  
förtal. Längta som nyfödda barn  
efter den rena andliga mjölken  
så att ni genom den växer upp  
till frälsning, när ni nu har sma-  
kat att Herren är god.”  
(1 Petr. 2:1-3).*